

*Gel gör ki Ben eşikte durmuş kapıyı çalıyorum;
Her kim ki Benim Sesimi duyup kapısını açarsa,
içeriye girer, Ona yakın olurum...
Onunla aynı sofrada otururum;
ve o da benimle oturur...*

-Müslümanlar-



*Her sabah Senin Güneşinin doğuşunu beklerim,
tıpkı doğadaki tüm canlılar gibi...
Erkenden kalkıp Seni selamlamak
için sabırsızlanır yüreğim...*



*O İřitcidir!
Çağıranlara Cevap Vericidir!
Sabah olunca kendimi yakınında buldum.
Koruyucu kanatlarını Sana yakın gelenlerin üzerine gerer,
himaye ve emniyet kalenin kapılarını onlara açarsın.
Sabahının ilk ışıklarıyla dışımı aydınlattığın gibi,
Zuhur Fecrinin nuruyla da içimi aydınlat.*

-Bahâiler-

Ve dünyanın dört bir yanında başını topraktan kaldıran
bitkilerin rengi ve biçimleri nasıl birbirinden farklıysa,
başlarını yastıklarından kaldıran insanların
kimi zencidir, kimi eskimo;
kimi beyaz tenlidir, kimi kızılderili...
ama hepsi de Senin çocuklarıdır;
hepsi de Senin sevgini kalplerinde taşırlar
ve farklı dillerde de olsa
Senin sabahını selamlar...



*Teşekkür
ederim Sana
Ey her şeyi
yaradan
Tanrı!
Teşekkür
ederim
her sabah
Yeniden
Sende uya-
nabildiğim
için...*

-Yahudiler-



Yüzümü doğru sözlülükten yana çevirip Senin yüzünle karşılaşacağım ve Sana benzeyerek uyandığımda Sende huzur bulacağım...

Seni her zaman seveceğim ey Rabbim! Ey kuvvetim....

Tanrı beni koruyan bir kaledir;

O benim rızkımlı verendir...

O benim Rabbimdir, benim kuvvetimdir;

O benim güvendiğim bir siperdir

ve beni kurtuluşa

çağırın borunun

sesidir...

-Hristiyanlar-

King James Psalms 18.1

*Ey Tanrım!
Sana dualar ederken,
sağ elime ışık vermeni diliyorum. Ve sol elime ışık vermeni diliyo-
rum. Ve başımın üzerine ve yanı başıma ışık ver.
Ey Rabbim! İçimdeki ışığı arttır.
Bana ışık verip beni aydınlat.*

-Müslümanlar-

*Artık sabahın ilk saatlerinde bitkilerin üzerine inen
çiğ taneleri kurumaya başlar*



*ve insanlar gibi diğer canlılar da
güne hazırdırlar artık! Sabahın erken saatlerinde okudukları
duâ ve kutsal sözler, onlara gün boyu yol gösteren kılavuz
bire ışıktır sanki...*



*Kimseye zarar verme, herkes için duâ et.
İçindeki ışığın dünyada parlaması için çaba göster.
Ve bayrağını göklerin yüksekliklerinde dalgalandır.*

Bahâiler



*Kötülüklerin üzerini, yaptığı iyiliklerle örten bir kimse,
aydedenin bulutların ardından çıkıp dünyayı aydınlattığı gibi
ışık saçacaktır etrafına...*

- Budistler-

*Her ne yaparsanız yapın, onu
Allâh'ın ışığını yaymak için yapın.*

-Hristiyanlar-

*Allâh sizin dıřtaki görüntünüze
ve sahip olduklarınıza bakmaz!
O sizin kalplerinize ve yaptıklarınıza bakar.*

-Müslümanlar-



*Gün boyu, doğadaki canlılar Tanrı'ya duâ ederler.
Bitkiler su için, hayvanlar yiyecek bulabilmek için duâ eder;
insanlarsa yaşamlarının ve
dostlarının iyiliği için duâ ederler.*



*Yüce Rabbim! İzin ver
göklerde barış olsun.
Bitkilerin aleminde ve
ormanlarda herkes
barış içinde yaşasın.
Evrendeki güçler ve
Kutsal Ruh, barış gön-
dersinler dünyaya.
Hiç sönmeyecek, asla
tükenmeyecek bir
barış meşalesi
evrenin her
köşesinde yana
dursun....*

-Hindular-

İlâhi, İlâhi!

*İnsanların kalplerini birleştir. Onlara büyük maksadını
açıkla. Emirlerine uyup şeriâtinde kararlı olsunlar.
Onlara işlerinde yardım et; Sana hizmet etmek
için güçlendir.İlâhi! Onları kendi hallerine
bırakma;nûru irfanınla yol göster;
muhabbetinle yüreklerini sevindir.
Sen gerçekten onların yardımcısı
ve Rabbısın!*

-Bahâiler-

*Işığın bereketi seninle olsun.
Hem dıştaki ışık, hem içteki ışık seni aydınlatsın.*

*Kutsanmış güneş, ışığını senin üzerine saçsın ve yüreğini ısıtsın.
Öyle bir ısıtsın ki, yüreğinde yanan ateşin başına gelen her dost
ve her yabancı onun sıcaklığı ile ısınsın.*

Ve ışık Senin gözlerinden dünyaya parlansın; sanki karanlık bir



*gecede fırtınaya tutulmuş gezgin adamı içeriye davet eden evin
penceresindeki mum gibi...
Ve yağmurun bereketi seninle olsun.*

*O yumuşak ve tatlı yağmur damlaları ruhunun üzerine düşsün ki,
küçücük çiçekler can bulup güzel kokularını etrafa yayabilsinler.*

*Ve fırtınayla gelen yağmurların bereketi senin üzerine olsun.
Olsun ki, ruhunu lekesiz ve tertemiz olana dek yıkasın.*



Ve ruhunda, pırıl pırıl bir su birikintisinden başka bir şey kalmasın. Bu öyle bir su olsun ki, yüzeyi kimi zaman göklerin mavisine, kimi zaman gecenin yıldızlarına ayna olsun.

Ve yeryüzünün tüm bereketi seninle olsun. Bu koskoca evrenin sokaklarında yürürken, yanından geçen herkese verebileceğin tatlı bir selâmın olsun

*Ve şimdi, Tanrı seni
bütün şefkatiyle kutsasın....*

- Keltler-

Bütün varlıklar barış ve mutluluk içinde olsunlar.

*Yaşayan her canlı, ister zayıf ister güçlü, ister uzun boylu ister kısa,
ister siyah tenli ister beyaz,
hepsi de barış içinde olsunlar.*

*Yaşayan her canlı, ister göze görünen ister görünmeyen, ister uzakta
ister yakında, ister doğmuş ister doğmamış, hepsi de barış içinde olsun.*

*Ey göklerdeki Rabbımız!
Nefes alıp veren her şeyi koruyup kutsa...
-Budistler-*



Ve en güzel duâlar, ona sunulan övgülerdir....
Çünkü o övgülerde, Tanrı'nın insanlar için yarattığı
tüm güzelliklerin ne denli değerli olduğu
ve bu dünyadaki sayılı günlerimizin
birek armağan ve kendimizi
düzeltmemiz için verilmiş
birek fırsat olduğu
söze dökülür.



*Rabbim! Sana övgüler olsun ki, günleri yarattın;
Bütün görkemiyle parlayan kardeşimiz güneşi yarattın; onun sayesinde
bizler, zamanın varlığını öğreniriz. Çünkü o, günleri saatlere böler.*

*Övgüler olsun Sana ki, aydedeyi ve yıldızları yarattın.
Onlar gecemizi aydınlatır, karanlıkta bile yol bulmayı öğretirler bize.*

*Ve kardeşimiz rüzgarı ve soluduğumuz havayı yarattın. Onlar sayesinde
nefes almayı ve aldığımızdan daha fazlasını vermeyi öğreniriz.*

*Övgüler olsun Sana ki, kardeşimiz suyu yarattın. O bize her duruma
uyumlu olmayı öğretir; soğukta donmayı, sıcakta buharlaşmayı öğretir.*

*Ve kardeşimiz ateşi yarattın. O bize kendimizi fedâ etmeyi öğretir; çün-
kü o kendisini fedâ edip yakmasa çevresini ısıtamaz.*

*Övgüler olsun Sana ki, toprak anayı yarattın. O bize verici olmayı öğ-
retir. O bütün çocuklara, insan ve hayvanlara aynı şefkatle davranır.
Hepsini besleyip büyötmek için meyveler ve bitkiler doğurur.*

*Övgüler olsun Sana, yarattığın her şey için...
Ve bize bağışladığın her türlü armağan için.*

*Sana övgülerimizi sessizlik içinde sunuyor,
her zaman bizimle birlikte olup
yol göstermen için dua ediyoruz....*

*Reeve Lindbergh
(Canticle of the Sun- St.Francis of Assisi)*

Odur güneşi yaratıp ihtişam içinde parlamasını isteyen ve ayı yaratıp onu, güzelliğin ışığı olarak tayin eden. Ve ona evreler biçen. Ki bu sayısından ve dan haberdar bunları gerçeklik yaratmıştır; bun- izlememiştir. İşte ayrıntısıyla anla- anlasın...



İnançlı olup doğru- yapanları Tanrı, tan ötürü kılavuzla- yanından, Saadet ırmakları akacaktır....

Ve onlar oradan şöyle seslenecekler: “Övgüler olsun Sana ey Allâh! Oradaki selâmları ise “barış” olacaktır.Ve sözlerini şu haykırışlarla bitirecekler: “Allâh’a övgüler olsun. Odur Koruyucu; Odur bütün Alemlerin yardımcısı!”

*-Müslümanlar-
(The Qur'an (Yusuf Ali tr), Surah 10)*

*Suların ırmaklardan aktığını gördüm.Çiçeklerin, ırmağın kenarlarında bittiğini gördüm.
Kırlarda gezerken, portakal çiçeklerinin kokusunu çektim içime.Ve Tanrı'ya minnet duyup Ona şükrettim.*

-Aljeryalılar-

İlâhi!

Sana nasıl şükredelim. Senin nimetlerin sonsuzdur. Şükürlerimiz ise sınırlıdır. Sınırlı sınırsıza nasıl şükredebilir? Lütuflarına şükretmekten aciziz. Bütün acimizle Senin Melekûtuna yöneliyor, bağışlarını ve nimetlerini artırmanı diliyoruz. Verici, bağışlayıcı ve güçlü Sensin...

-Bahâiler-

Senin makâmın Yüceler Yücesidir.

Akıl, zenginlik ve yaşam nefesi yalnızca Senden kaynaklanır. Bütün dünya Senin ipinin ucundadır. Öyleyse Sana nasıl bir dil ile şükredebilirim ki? Sen Güçlüle Güçlüsü olansın. Senin gizemlerinden kim haberdâr olabilir ki? Ey sonsuz derinliklerin ve ebediyetin Sultânı! Senin kuvvetini durdurmak ne mümkün. Sen herkesin dayanağısın. Kendini Sana adanmış olan herkes Senin Kapının önüne toplanmış; hep si de Sana benziyorlar. Onların özelliklerini bu sınırlı sözlerle anlatmak ne mümkün....

(Shri Guru Granth Sahib)

-Sihler-



Ve güneş ağır ağır batmaya başlarken, yürekler,
bir günü daha Onun kılavuzluğu eşliğinde geçirebildiği
için mutludur.

Çünkü Onun kılavuzluğu

Onun sevgisidir.

Çünkü Onun kılavuzluğu

yalnız olmadığımızın işaretidir.

Çaresiz ve çözümsüz kaldığımız anlarda,
yapayalnız olduğumuzu düşündüğümüz anlarda
kalbimizde yanan ışıktır.

Tanrı benim kılavuzumdur; ben hiçbir zaman yokluk çekmem. O beni yeşil çayırlarda dinlendirir; sakın suların aktığı dereler yönünde kılavuzlar.



O benim ruhumu canlandırır. Beni doğruluk yollarında, kendi İsminin hatırı için kılavuzlar.

Ölümün gölgesini barındıran ovalarda da gezsem, hiçbir kötülükten korkmam. Çünkü Sen benimlesin. Senin yol gösterici değneğin bana güven verir.

Eminim ki iyilik ve merhamet, ömrümün bütün günleri boyunca benimle olacaklar. Ve ben Rabbimin evinde sonsuza dek yaşıyor olacağım.

-Yahudiler (psalm 23)-

*Ey Rabbim! Sen bana bakıyor ve beni biliyorsun. Attığım her adımı
bana gösteren Sensin.*

*Sabahları kalktığımda, akşamları dinlendiğimde beni benden daha iyi
taniyan Sensin.*

*Her nerede yürüsem, her nereye otursam, beni ellerinin arasında tutan
Sensin.*

*Ola ki bazı günler Sana nasıl dua edeceğimi, hangi sözlerle seslenece-
ğimi bilmesem, beni sözlerin yardımı olmaksızın işiten ve anlayan Sen-
sin.*

*Bir defasında kaybolmuştum. Beni bulan Sen oldun. Ve ben, Senin ko-
ruyucu kollarının beni taşıdığını hissetmişim.*

*Her ne zaman korkacak olsam, her ne zaman kendimi saklamak iste-
sem, kendimi Senin yakınından bulurum.
Yalnızlık çektiğimde yanımda olan Sensin; kızgın olduğumda beni terk
edip gitmeyen yine Sensin.*

*Gökler ne denli aydınlıksa, beni o denli aydınlık bir yüzle selamlayan
Sensin. En karanlık gecelerde benimle buluşan yine Sensin.*

Sen her yerde benimlesin. Işıқта ve karanlıkta, ateşte ve nefeste.

*En küçük kum tanesinde, uçsuz bucaksız çöllerde, sabahın kanatların-
da, okyanusun derinliklerinde...Sen her zaman yanımdasın.*

*Kendi iç dünyamın gizliliğinde beni yaratan Sensin. Yakıcı güneş ışık-
larından korumak için beni gölgeleyen yine Sensin.*

*Sen beni bilen ve kılavuzlayansın. Yaşadığım her günün her saatinde
beni doğru yola iletensin. Yaşantımın her anında, yaptığım her şeyde
benimle ol; beni Sensiz bırakma....*

*-Yahudiler-
Reeve Lindbergh(Psalm 139)
Ey Şefkâtli, Ey Bağışlayıcı!*

Bana ayna gibi güzel ve temiz bir yürek bağışla ki, Senin sevgi ışıklarınla aydın olsun. Bana ruhani ve manevi düşünceler ilhâm et ki, varlık dünyası en üstün cennet olsun.

-Bahâiler-

Ve fakat Tanrı, yalnızca tertemiz bir yürekte yaşar; Onun ışığı ve sevgisi ancak kötü düşüncelerden, başkalarını kırıcı sözlerden, onları çekiştirip doğruluğu olmayan sözlerle suçlamaktan uzak olan gönülleri aydınlatır. Çünkü Tanrı insanları sevgisinden yaratmıştır ve onların her zaman iyilik, doğruluk ve güzellik içinde yaşamalarını ister. Ve cennetimiz olan kalbimizi temiz ve saf tutumamızı arzular. Ki böylelikle, kendisine ayırdığı o yüreklerde gelip yerleşbilsin diye.....

*Ey Varlık Oğlu!
Yüreğin yurduumdur;
onu gelip yerleşebilmem için arıt.
Ruhun nazargâhımdır; onu görünebilmem için temizle.*

-Bahâiler-

*Yüre-
ğimde
sana
dua-
lar
edi-
yor,
sana
olan
hay-*



ranlığımı ifade etmeye söz bulamıyorum.

Senin İsmi üzerinde derin düşüncelere dahıyor ve dualar ediyorum.

Çünkü Senin İsmi olmadığı yerde dua ve hayranlık da olmaz.

Eğer ki bir kimse yüreğini iyiden iyiye yıkayıp temizleyecek olsa, üzerindeki tozlar kaybolur, ruhu aklanır.

Ve o kimse, bu dünyadan giderken özgürlüğüne kavuşmuş olur....

Sanma ki Rabbin uzaktadır; O Senin çok yakınında, her zaman yanı başındadır.

*O Sana yiyecek veren ve her vakitte seni hatırlayandır..
O gerçekten de biricik Tanrı'dır....*

- Sihler -

Ey Tanrım!

Ruhumu tazele ve sevindir. Yüreğimi arıt. Güçlerimi aydınlat. Ben bütün işlerimi Senin ellerine teslim ediyorum. Sen benim kılavuzum ve sığınagımsın. Artık kederli ve üzgün olmayacağım; artık mesut ve sevinçli bir varlık olacağım. Ey Tanrım! Artık endişelerden uzak kalıp sıkıntıların beni sarsmasına müsâade etmeyeceğim.

Yaşamın sevimsiz yönleriyle oyalanmayacağım.

Ey Tanrım! Sen bana benden daha yakın bir dostsun. Ben kendimi Sana adıyorum ey Sultân olan Allâh'ım.

Abdû'l-Bahâ Abbas



Ve günün ışıkları iyiden iyiye azalıp yerini gecenin karanlığına bırakmaya başlarken, herkes evlerinde dinlenmeye çekilir, o güne ilgili iyi ve kötü davranışlarını düşünür. Neleri değiştirmesi gerektiğinin farkına varıp Tanrı'dan yardım diler.

Tanrım!

Bana değiştirebilceğim şeyleri değiştirme gücü ve değiştiremeyeceklerimi kabullenme kuvveti başışla.

Aborjinler

Gözlerimi kaldırıp dağın zirvelerine bakacağım; çünkü bana yardım oradan gelir. Çünkü bana yardım Rabbimden gelir. Odur gökleri ve yeri yaratan.

Yahudiler

Ey Allâhım, Ey Efendim! Ey Maksudum!

Bu kulun, Senin koruyuculuğuna güvenerek rahmet dolu yakınlarında uyumak ve inâyet çadırının gölgesinde dinlenmek istiyor. Rabbim! Uyumayan gözün hürmetine dilerim ki, benim gözümü Senden başkasına bakmaktan koruyasın. Gözümün nurunu, Senin eserlerini daha iyi görebilmesi ve Zuhurunun ufkuna daha iyi bakabilmesi için arttır. Sen öyle bir Zâtsın ki, gücün kendini gösterince, bütün güçler zaâfa çevrilir. Biricik, güçlü, galip ve muhtar Tanrı Sensin.



Yarın ölecekmiş gibi o günkü hiçbir işinin yarına kalıp kalmadığına bakarken, hiç ölmeyecekmiş gibi dualarına devam eder ve ederken de yarının bugünden daha aydınlık, kalbinin dünkünden daha temiz olması için istekte bulunur insan.....

*Dünya insanlarından
dualar....*

